



A hachanah for 11 Nissan 5785 with
Rabbi Shais Taub – SoulWords

Day 14
Eve of 24 Adar

אגרות קודש
ברך כא
ח'ל



“On the Importance of a Beard”

Printed in Igros Kodesh Vol 21, Letter 8,030

[1954]

Regarding the question of whether it is possible to be a religious Jew without a beard, from the formulation of the question, it seems you are referring to the situation of your son, may he live and be well, and I believe I already alluded to this in my previous letter.

In any case, I will briefly summarize once again, as follows:

Every person is a complete, living entity. When addressing any question, one must consider the living individual, who is not an automaton, and therefore a general solution may not always be suitable for him.

To explain my words further: a house with one or two stories is still a house. When a second or third floor is added, it is an addition to the original house. However, if one later wishes to destroy the added floor, it will inevitably destroy the entire house, including the foundation, as all the floors have become integrated through mortar, etc. Furthermore, if they wish to demolish the bottom floor, the demolition will also destroy the floors above it.

[תשי"ד]

... ובהנוגע להשאלה אם אפשר להיות יהודי דתי בלא זקן, הנה נסח השאלה הנה מתאים למצב בנם שי' וכמזדמה שכבר רמזתי על זה במכתבי הקודם. ובכל זה אבא בזה בקצור עכ"פ עוד הפעם והוא:

כל אדם הוא קומה שלמה חי. ובפתרון כל שאלה צריכים להתחשב עם אדם חי זה שאינו אוטומטי, ובמילא לא תמיד פתרון כללי מתאים עליו.

ולבאר דברי יותר, בית בעל קומה אחת או שתי קומות - גם הוא בית

הוא - ולכשיבנו עליו קומה שני' או שלישית - הרי זה הוספה על בית הקודם. אבל אם ירצו לאחר הבנין להרס את הקומה הנוספת, מובן שההריסה תהרס את כל הקומות ואפלו את היסוד, כיון שכבר נתאחדו כל הקומות ע"י מלט וכו', ועאכו"כ שאם ירצו להרס את הקומה התחתונה שהריסה זה תהרס את הקומות אשר על גבי'.

מבלי להבנס בפתרון השאלה איזה מקום תופס נשיאת זקן בתר"ג מצות התורה הק' (וידוע לכל אשר כמה חרדים מאנשי אשכנז ועוד, הם בלי חתימת זקן), הנה כשנגשים



Without delving into the question of the role wearing a beard plays among the 613 commandments of the Torah (and it is well known that many meticulous individuals, particularly from Ashkenaz and elsewhere, do not wear a beard), when addressing this question in relation to a specific individual, one must take into account his personal situation.

The decision to grow a beard was made by your son, may he live, as the result of an internal awakening, and it will be difficult to determine whether this is his "first floor" in the metaphor above or an "additional floor" on matters that preceded it. I also question whether it is necessary to probe his soul to clarify this matter, as such probing may not be beneficial. In any case, it is clear that in his current situation, all of his spiritual matters have become a single, intertwined cause, arising from his internal spiritual struggle, etc.

As I wrote previously, it is essential for his relatives and friends, and especially his parents, to strengthen and encourage him in every possible way, as this is in the best interest of their son and, consequently, their own well-being.

His well-being lies not only in his observance of additional commandments with greater beauty, as is the custom among Chassidim, but also in finding peace of mind and strength in his chosen path, which is influenced by various external obstacles and therefore requires additional encouragement and support from those dear to him.

I eagerly await good tidings. I close with a blessing in the phrasing of my father-in-law, the Rebbe, to receive the Torah joyously and with inner devotion.



לפתרון השאלה בנוגע לאיש פרטי, צריך להתחשב עם מצבו הוא.

ההחלטה דנשיאת זקן נתקבלה ע"י בנם שי' מתוך התעוררות פנימית, וקשה יהי לברר אם זהו אצלו "הקומה הראשונה" שבמשל הנ"ל או "קומה נוספת" על ענינים שקדמו לה, וספק בעיני אם גם צריך לחתור בנשמתו כדי לברר הדבר, כי הרי כל חטוט בנפש האדם פנימה, אינו מביא ברכה וכו'. אבל בכל אופן ברור במצבו העכשווי, נעשו אצלו כל הענינים סבה אחת שעלתה לו במלחמה נפשית פנימית בזעזועים וכו'.

וכמו שכתבתי מאז, על כל קרוביו וידידיו, ועאכו"כ על הוריו, לחזקו ולעודדו בכל אפשרויותם ויכולתם, ותקותי שגם הן ינהגו כנ"ל כיון שזהו טובת בנם ובמילא זהו ג"כ טובתם.

וטובת בנם היא - לא רק מנקדה שיקים עוד מצות בהדור כמנהג חסידים, אלא שיוסיף זו מנוחה בנפשו וחזוק בהליכתו בדרך אשר בחר בה, הקשורה בכמה מניעות מבחוץ ובמילא דורשת תוספת כח ועידוד מכל מלה אשר יקר הוא בעיניהם.

המחפה לבשו"ט וחזתם בברכה בנשח כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.